

Versier je mijter..



Knutsel je eigen mijter, net zo mooi als die van de Goedheiligman. Kleuren, knippen, plakken, maak er een kleurrijk kunstwerk van!

Klaar? Knip 'm uit en plak de stroken met de plakrand aan elkaar. Laat iemand je hoofd opmeten, even lijmen of een plakbandje en klaar!



kwalitaria
natuurlijk de lekkerste

En zet 'm op!

En kom je naar Kwalitaria met jouw versierde mijter op je hoofd, dan wacht er een lekkere verrassing op je, beloofd!

kwalitaria
natuurlijk de lekkerste

Deze mijter is van:

.....

